

DE TAS

Geen dokter is hetzelfde, zo ook zijn of haar tas. Een klassieke dokterstas, of toch een hipper variant? Als huisarts heb je steeds meer te kiezen. Wat zegt de tas eigenlijk over de dokter? En wat zit er in die tas? Jacqueline van der Geest, huisarts in Soest, over haar dokterstas, gemaakt door een patiënte.

TEKST: BERBER BIJMA / FOTO: DITTA VAN GENT

En één ding is zeker: 'Deze tas ga ik niet meer verslijten. Ik heb wel een beetje spijt dat ik niet eerder zo'n mooie dokterstas heb laten maken.' De tas van Jacqueline van der Geest heeft een bijzondere voorgeschiedenis, want hij is gemaakt door een van haar patiënten. Ze deed zichzelf de tas cadeau toen ze 25 jaar huisarts was. 'Ik wist dat ze tassen maakte, dus heb ik haar ernaar gevraagd. Ze nodigde me uit in haar atelier. In een kwartiertje zijn we er wel uit, dacht ik, maar het werd anderhalf uur.'

'Je moet over ieder detail een besluit nemen: de kleuren en stoffen natuurlijk, het aantal vakjes, waar wel of geen ritsje komt. Ik had niet verwacht dat er zóveel bij kwam kijken, maar was aangenaam verrast hoe precies ze werkte. Ze repareerde eerst de sluiting van mijn oude tas, zodat ik daar nog even mee door kon terwijl zij de nieuwe maakte.'

'Ik gebruik de tas nu vijf jaar. Een dokterstas is een stukje van je identiteit, zeker als het eentje is die zó goed bij je past. Als huisartsen dragen we geen uniform; ik vind het fijn om door de tas toch meteen herkenbaar te zijn als dokter. Mijn patiënte werkt inmiddels niet meer als tassenmaakster, maar als ze op het spreekuur komt, vraagt ze wel of-ie nog goed bevalt. Dat is absoluut het geval.'

EEN BLIK IN JOUW TAS?

We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van jouw dokterstas! Meld je aan voor deze rubriek via dedokter@lhv.nl met in de titel 'dokterstas'.



**WIE? JACQUELINE VAN
DER GEEST (60)
HUISARTS SINDS: 1993
HOE EN WAAR?
PRAKTIJKHOUDEND
HUISARTS IN SOEST**



‘Mijn tas is vrij groot. Ik heb alles erin wat je kunt bedenken. Dat vind ik een prettig idee: mij kan niets gebeuren. Alles heeft ook een vaste plek. Ik zie het meteen als er iets ontbreekt.’



‘Op een klein lipje staan mijn initialen. Hiervoor heb ik twee keer een confectietas gehad. Zo leuk om nu een tas te hebben die speciaal voor mij is gemaakt.’

**‘Had ik
maar
eerder
zo’n mooie
tas laten
maken’**



‘In mijn ampullenetui zitten ampullen die ik in 30 jaar niet heb gespoten. Ik vervang ze toch steeds en heb ze altijd mee. Wie weet gebruik ik ze in mijn 31ste jaar wél.’