

# DE TAS

**Een klassieke dokterstas, of toch een hippere variant? Als huisarts heb je steeds meer te kiezen. Wat zegt de tas eigenlijk over de dokter? En wat zit er in die tas? Huisarts Erik Wybenga uit Hoorn koos voor een schouderstas vanwege zijn bijzondere fiets.**

TEKST: BERBER BIJMA / FOTO: RIANNE NOORDEGRAAF

**Wie?** Erik Wybenga (65)

**Huisarts sinds:** 1992 (Ipswich, VK)

**Hoe en waar?** Praktijkhoudend huisarts in Hoorn

**E**en collega-huisarts dicht hem een aandachtstekortstoornis toe. 'Hij kent al mijn zwaktes', lacht Erik Wybenga. Hij heeft niet alleen een bijzondere dokterstas, maar een nog veel opvallender fiets. En dan ook nog een roei-zeilbootje met kromme masten. 'Ik hou toevallig van ongewone ontwerpen.'

Wybenga's tas is 'eigenlijk veel te hip voor een dokter van 65'. De tas is gemaakt van afgedankt vrachtwagenzeil. 'De blauwe vlakken op de tas zijn waarschijnlijk letters geweest.' Binnenin zit een vakje 'voor papierwerk' en voorop zit ook nog een apart vak.

De fiets – zonder bagagedrager – was aanleiding om een schouderstas aan te schaffen. 'Hij is in de jaren zeventig gebouwd, naar een ontwerp uit eind negentiende eeuw. Hij was van een patiënt, die een keer langs mijn huis fietste. Ik was bijna aangeslagen, zó mooi. Toen die patiënt verhuisde, mocht ik 'm kopen. Over mijn tas heb ik nog nooit één opmerking gekregen, over m'n fiets des te vaker.'

'Ik doe alle visites op de fiets, al zolang ik huisarts ben. De keren dat ik doorweekt bij een patiënt aankwam, zijn op één hand te tellen. Koffie neem ik nooit aan, maar in zo'n geval wel een lekkere baddoek. Een enkele keer stap ik bij de huisarts in opleiding in de auto, als we naar één van de verzorgingshuizen gaan. Die ligt aan de andere kant van de provinciale weg – een mentale barrière.'



# ‘Over mijn tas heb ik nog nooit één opmerking gekregen, over m’n fiets des te vaker’



‘Ik heb de gekste ampullen in m’n tas, bijvoorbeeld ook voor als iemand met opiaten is vergiftigd. Veel ampullen heb ik nog nooit gebruikt, maar ontdekken dat je iets niet bij je hebt wat je nodig hebt, is een vreselijk gevoel. Ik heb ook altijd een hechtsetje mee.’



‘Mijn vader gebruikte dit leren tasje, ik geloof als toiletstas. Er zit onder andere een stuwband in en infuusnaalden. Ik denk altijd nog aan mijn vader als ik dit tasje zie.’

‘Dit is een Engelse reflexhamer, waar flexibiliteit in zit. Veel handiger dan die we in Nederland zijn gewend. Ik heb ’m overgehouden van mijn opleiding in Engeland en inmiddels ook al aan diverse collega’s cadeau gedaan.’



## EEN BLIK IN JOUW TAS?

We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van jouw dokterstas! Meld je aan voor deze rubriek via [dedokter@lhv.nl](mailto:dedokter@lhv.nl) met in de titel ‘dokterstas’.